

# Schets 3 – Alleen door geloof

## Galaten 3:1-18

### Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om een filmpje over Luther te bekijken, startopdracht.

### Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
  - ✓ Galaten 3:1-18
  - ✓ Genesis 12:3
  - ✓ Genesis 18:18
  - ✓ Genesis 26:4
  - ✓ Genesis 28:14
  - ✓ Habakuk 2:4
- Vanuit de belijdenis:
  - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22 en 24
- Suggesties om te zingen:
  - ✓ Psalm 27:7
  - ✓ Psalm 32:1 en 6
  - ✓ Psalm 118:10 en 11
  - ✓ Psalm 95:4
  - ✓ Alle roem is uitgesloten
  - ✓ 'k Heb geloofd en daarom zing ik
  - ✓ Nooit kan 't geloof teveel verwachten
  - ✓ Genade groot
- Gebedspunten:
  - ✓ Dank de Heere voor de genade die bij Hem verkrijgbaar is.
  - ✓ Bid om vergeving van zonden en geloof in de Heere Jezus Christus.
  - ✓ Bid voor predikanten dat ze Gods Woord in waarheid verkondigen.

### Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Hoe dwaalden de Galaten en wat stelde Paulus daar tegenover?
2. Hoe word ik rechtvaardig voor God?

### Alternatieve (start)opdracht

- Behandel de stellingen uit deze schets eens op een andere manier. Zie het begin van dit leidingdeel voor tips.
- Houd een gesprekje over de doop en welke plaats de betekenis hiervan in het leven van de jongeren inneemt.

### Achtergrondinformatie

#### *Betekenis benoemen*

Paulus legt uit wat een waar en wat een vals geloof is. Geloven is vertrouwen dat wat God zegt waar is. Abraham geloofde God en dát werd hem tot rechtvaardigheid gerekend.

#### *Actualiteit aangeven*

Ook wij kunnen het zo moeilijk vinden om het 'alleen maar' te doen met wat Christus gedaan heeft, zonder iets van onszelf daaraan toe te voegen. Ook voor ons geldt dat we niets in onszelf moeten zoeken om bij te dragen aan onze zaligheid.

#### *Christus centraal stellen*

Deze schets gaat over de kern van het geloof: Jezus Christus en Die gekruisigd! Abraham kende Hem niet naar de Mens, maar wel door het geloof, dat is: Hij vertrouwde God op Zijn beloften. Zo was hij gerechtvaardigd door het geloof in Jezus, Die de zonden voor hem zou wegdragen.

### Galaten 3

Je bent een kind van Abraham, niet door geboorte of besnijdenis, maar als je rust op de geloofsbeloften waar Abraham ook op rustte. De doop is nu daarvan het teken en de verzegeling dat God nog steeds doet wat Hij ook al aan Abraham beloofde.

Paulus staat nog eens extra stil bij de domheid van de Kelten: "Zijn jullie nu werkelijk zó dom?" Daarom stelt hij die retorische vraag: "Ontvingen jullie de Geest nu door de werken van de wet (te doen) of door gelovig te luisteren naar de boodschap van Jezus Christus?" Het antwoord spreekt voor zichzelf: de neiging om bepaalde wetswerken te gaan volbrengen, is immers nog maar heel recent. Paulus vraagt naar de voor hen bekende weg. Hij doet dit om de domheid van de lezers te laten zien: ze waren eerst heel blij met een cadeau dat ze nu achteraf willen gaan betalen! Ze begonnen met de Geest en willen nu eindigen met het vlees. Geest staat hier voor alles wat van God is en 'vlees' voor uiterlijke handelingen die men lichamelijk en stoffelijk wil gaan doen, b.v. de besnijdenis of allerlei andere voorschriften.

### Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

#### *Startopdracht*

Een filmpje over Luther en zijn betekenis kun je hier vinden:  
<https://www.youtube.com/watch?v=KnyOAd2nCpM>.

1. -
2. De Galaten zijn gered door het geloof in het offer van de Heere Jezus Christus. Alleen door genade zijn ze zalig geworden. Maar nu willen ze deze genade inwisselen voor gehoorzaamheid aan de wet. De wet is dan het wrakhout waarmee ze zichzelf denken te kunnen redden. Maar dat is onmogelijk! Wie door de wet gered wil worden, moet zich volmaakt aan de wet houden. En dat kan niemand. Dus is die weg afgesloten, doodlopend.

Alleen het offer van Jezus Christus, de genade die Hij verdiend heeft, maakt zalig. Dat is de reddingsboot.

3.
  - a. Elke zonde die we doen is onrechtvaardig tegenover de Heere. Het maakt ons schuldig voor Hem. Je zou verwachten dat God niets meer met mensen te maken wil hebben. Dat is Zijn goed recht. Maar wat een wonder: God wil het Zelf weer goed maken! Door het sterven van Zijn Zoon aan het kruis is de schuld betaald en het onrecht rechtgezet voor iedereen die in Hem gelooft (Titus 3:3-7). God ziet je dan door het werk van de Heere Jezus als rechtvaardig. Hij wil de vieze, besmeurde kleren van onze zonden uitdoen en ons bekleden met de 'mantel van gerechtigheid' (Jesaja 61:10).
  - b. Het geloof is als de open hand die de gerechtigheid ontvangt. De Heere wil ieder die in geloof tot Hem komt, deze gerechtigheid om Jezus' wil geven.
4.
  - a. *Persoonlijk.*
  - b. *Persoonlijk.*

#### Stellingen

*In elke preek moet het gaan over Jezus Christus, de Gekruisigde.* Dit is waar. Jezus is de kern van het Evangelie en prediking moet daarom Christus-verkondiging zijn. Ook het Oude Testament kunnen we alleen maar lezen met het oog op de Heere Jezus. Luther zag Hem op elke bladzijde van het Oude Testament.

*Wetten, regels en tradities in de kerk staan de Geest in de weg.* Genoemde zaken hoeven (het werk van) de Geest zeker niet in de weg te staan: het is goed als er in de eredienst sprake is van een bepaalde orde. Tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat wetten, regels, tradities en reglementen zo verstold en bindend zijn dat ze boven Gods Woord gaan staan. Dan kunnen deze dingen inderdaad het werk van de Heilige Geest in de weg gaan staan.

*De Heere Jezus kennen als je Zaligmaker betekent altijd liefde tot de wet krijgen.* Vergelijk Psalm 19 en 119. Dat klopt. Het wordt de wet houden uit dankbaarheid. En ook als leefregel omdat je weet dat je uit jezelf zo geneigd bent om bij God vandaan te dwalen.

*Je moet niet vragen om zondebesef, maar om Christus te mogen kennen.* Als een jongere bidt om zondebesef als voorwaarde om tot Christus te komen, leg dan uit dat je altijd onzeker blijft: wanneer heb je dan voldoende zondekennis? We mogen tot Christus komen zoals we zijn en Hem vragen ons alles te leren wat nodig is. Dan zal de Heilige Geest ons Zelf wel leren wie we in onszelf zijn, maar ook wie Christus is.

5. Op [www.dordtse-leerregels.nl](http://www.dordtse-leerregels.nl) vind je naast de klassieke uitgave van de leerregels ook een weergave in gewone taal.  
*God maakt mensen zalig door de Heilige Geest en het evangelie*  
Wat het licht van de natuur en de Wet niet kunnen doen, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het Woord of de bediening van de verzoening.  
Dat is het Evangelie van de Messias,  
waardoor het God behaagd heeft hen die geloven  
– zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament – zalig te maken.

6.

- a. Het gaat daar over het verbond met Abraham dat van kind tot kind bevestigd wordt.
  - b. Je draagt het teken van het verbond met je mee. De Heere God heeft Zijn naam verbonden aan jouw naam. Hij heeft beloofd als een Vader voor je te willen zorgen, als de Zoon je zonden te willen vergeven en als de Heilige Geest in je hart en leven te willen wonen. Hij vraagt, eist van jou een leven in gehoorzaamheid aan Hem, als Zijn kind.
  - c. Als je gedoopt bent, wil dat niet automatisch zeggen dat je net als Abraham persoonlijk geloof hecht aan Gods beloften. Er is een uitdrukking die zegt: 'van nature zijn we kinderen van Adam'. Dat wil zeggen: we zijn niet automatisch mensen die geloven. Tegelijkertijd komt de drie-enige God bij onze Doop met al Zijn beloften tot ons: alles wat nodig is voor onze zaligheid ligt klaar! Jezus heeft het werk volbracht. Nodig is dat we persoonlijk in deze God gaan geloven. En dat geloof wil de Heilige Geest schenken. Ook dat is bij onze Doop beloofd. Kind van God zijn we als we ons gelovig toevertrouwen aan Jezus Christus Zijn Zoon en heel onze zaligheid van Hem verwachten. Een kind van Abraham ben je door het geloof.
- 7.
- a. *Persoonlijk.*
  - b. Het is altijd makkelijker om iets zelf te kunnen doen dan om toe te geven dat we het zelf niet kunnen. Denk maar aan een klein kind dat altijd alles zelf wil doen. Zo lijkt het ons ook fijner en beter om de zaligheid zelf te verdienen dan om de Heere te belijden dat we er zelf niks van terecht brengen en dat we echt alleen zalig kunnen worden uit genade. Dat vraagt zelfverloochening.
8. Dat is iets wat nooit 'vanzelf' gaat maar elke dag weer bekering vraagt. Het leven van een christen is een strijdend leven. Jezelf helemaal toevertrouwen aan de Heere en Zijn genade heb je nooit 'op zak'. Je moet alles uit handen geven en dat is niet makkelijk... Het is wel het beste leven wat er is!
9. Sola Scriptura: vers 8, de Schrift; vers 2, de prediking.  
Sola Gratia: vers 18, God heeft de belofte genadig geschonken.  
Sola Fide: vers 6, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.  
Solus Christus: vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet.  
Soli Deo Gloria: het is niet uit mensen, het is door God en tot eer van God dat een mens zalig wordt.

*Slotopdracht*

-